



Diaconie
Evangelisch-Lutherse
Gemeente Amsterdam

Diaconale Info Pasen 2018



Palmpaasstokken maken voor de bewoners van de Augustanahof

Leven in de Augustanahof

De afgelopen maanden zijn de bewoners van de Augustanahof gewend aan hun nieuwe woonplek en hun nieuwe burens. Er zijn al allerlei leuke momenten geweest zoals het vieren van Sinterklaasavond, samen zingen in het hofkoor en de gezamenlijke maaltijden. En ook: omzien naar elkaar als iemand ziek of jarig is of samen op pad, de stad in. Hoe dit in de praktijk gaat kunt u zien in de reportage [Straten van Amsterdam van AT5](#).

Op zondag 25 maart maakten we met buurtkinderen palmpaasstokken in het Wachterliedpaviljoen. In optocht liepen de kinderen met de palmpaasstokken naar de Augustanahof waar zij ze aan de bewoners gaven. Bewoonster Annemike vertelde het verhaal van Palmpasen; het was een leuke middag.

De kapeldiensten in de kapel van de Augustanahof zijn elke zondag om 19.00 uur.

Nominatie Augustanahof voor Amsterdamse Architectuurprijs

De Augustanahof werd samen met 9 anderen genomineerd voor de Amsterdamse Architectuurprijs. Zie het Parool van zaterdag 24 maart of www.arcam.nl.

Passion in ZuidOost op 29 maart

Op (Witte) Donderdag 29 maart vindt The Passion plaats in Amsterdam ZuidOost. Vanaf 13 uur is De Nieuwe Stad aan het Luthulplein open. Er is warme koffie en een luisterend oor, maar ook een stilleruimte waar een kaarsje kan worden ontstoken. Daarnaast kan de foto-expositie "Ik zie jou" bezichtigd worden, die de afgelopen weken is opgesteld vanuit de inloop De Nieuwe Stad op Maandag. Om 18 uur start de gezamenlijke Witte Donderdag viering i.s.m. de Protestantse Gemeente, en om 19 uur kan er genoten worden van een multicultureel buffet. Daarna zullen we met elkaar de live uitzending van The Passion bekijken.

Knutselmiddagen in Zuid op 6 en 20 april

In samenwerking met studievereniging JFAS en Voedselbank Zuid organiseert de Diaconie in april twee knutselmiddagen (van 15.30 – 17.00 uur) voor kinderen uit Zuid. De eerste knutselmiddag vindt plaats op vrijdagmiddag 6 april in de Lutmastraat 61a en heeft het thema "lente". Kinderen kunnen bloempotjes schilderen en krijgen een bloembolletje mee om thuis te verzorgen. De tweede middag vindt plaats op vrijdagmiddag 20 april en heeft het thema Koningsdag. Kinderen kunnen zich deze middag een koning of koningin wanen met mooie schmink en zelfgemaakte mutsen. Aanmelden voor deze middagen kan via e.schultz@diaconie.com

Maaltijden Lutherhof

In de Lutherhof organiseren we een maaltijd voor bewoners en jongeren van Spirit Jeugdzorg. Vorige week gingen we voor een tegenbezoek, en namen bewoners van de Lutherhof deel aan een maaltijd met jongeren in één van de opvanghuizen van Spirit.

Oude Lutherse Kerk

In de Oude Lutherse Kerk werden in de 40-dagentijd artikelen ingezameld voor de [Sociale Kruidenier](#), en er werd een verkoopmarkt georganiseerd voor de 40-dagencampagne van Kerk in Actie voor o.a. diaconale projecten voor en met vrouwen in Oeganda.

Maandagmiddaggroep Maarten Luther Kerk

Vanaf januari is elke maandagmiddag een groep ouderen van de Maarten Luther Kerk te gast in Diaconaal Centrum 'In de Zwaan' op Maasstraat 148. Deze groep komt al jaren bij elkaar voor een gezellige middag. Er is koffie, thee en er wordt lekker met elkaar gekletst en spelletjes gespeeld. Zin om ook eens langs te komen? U bent 's maandags van harte welkom van 13:30-15:30 op Maasstraat 148.

Theatergroep Met eLKaar

Theatergroep Met eLKaar, bestaande uit mensen van HVO-Querido en buurtbewoners, is al jaren creatief en sociaal actief met elkaar bezig. Ook dit jaar weer, alleen wegens verbouwingen niet in de Maarten Luther Kerk, maar op twee locaties in de Rijnstraat. Zowel bij Plein van Siena (Rijnstraat 109) als Rijn58 (Rijnstraat 58) worden er diverse leuke creatieve workshops verzorgt door regisseuse Claire Vos. Samen is de groep zo telkens bezig met allerlei creatieve uitingen die in het teken staan van ontmoeting en gezelligheid. Ook benieuwd? Kom eens kijken of het wat voor u/je is. Op woensdagmiddag van 13:30-15:30 komen we bij elkaar op wisselende locaties. Neem contact op met de diaconaal werker Wessel Nijholt (W.Nijholt@diaconie.com) voor meer informatie.

Haarlems inlooppunt

Sinds februari is er elke dinsdag van 10:30-15:30 het Lutherse inlooppunt bij de Lutherse Kerk Haarlem. De inloop is voor iedereen die graag eens de kerk van binnen wil zien, een praatje wil maken of een lekker kopje koffie of thee mee drinkt. Diaconaal werker Wessel Nijholt is bij dit inlooppunt betrokken, evenals de diakenen Meta en Anneke uit Haarlem. Loop gerust eens binnen, neem gezellig iemand mee en ontdek de prachtige kerk aan de Witte Herenstraat 22 te Haarlem.

Op verschillende plekken in Luthers Amsterdam is de kerk wekelijks open voor inloop vanuit de buurt, zoals ook bijvoorbeeld De Nieuwe Stad op Maandag. Zie www.diaconie.com.

'Plek onder de Zon' gestart in Amsterdam en Amstelveen

Het lesprogramma 'Plek onder de Zon' voor bovenbouwgroepen van basisscholen is weer gestart. De feestelijke afsluitingen, waarbij de scholen een eigen - op zonne-energie werkende - uitvinding presenteren, zijn op 18 juni in de Kruiskerk in Amstelveen en op 21 juni in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui. Vrijwilligers die willen meehelpen zijn welkom! Graag aanmelden bij Elianne Schultz, e.schultz@diaconie.com.

Steun aan diaconale projecten wereldwijd

De Diaconie besloot op 27 maart om, op voorstel van de Werkgroep Buitenland, 17 projecten van partners wereldwijd te steunen. Zo besloten we onder meer tot steun via Kerk in Actie aan het duurzame landbouwprogramma van de Lutherse Kerk in Noord-Kameroen, het diaconaal (weder)opbouw programma van de Syrisch Orthodoxe Kerk in Syrië en het kinderproject 'School of dreams' in de Oekraïne. Via de Lutherse Wereld Federatie steunen we het migratiepreventieprogramma 'Symbols of Hope' in Ethiopië en Nigeria. We besloten ook om ATTA, een organisatie die thuiszorg aan ouderen geeft op de Palestijnse Westbank, gedurende drie jaren te ondersteunen bij de opzet van thuiszorg in Gaza.

Steun aan diaconale projecten in stad en regio

Ook besloten we om, op voorstel van de Werkgroep Binnenland, 20 diaconale projecten in Amsterdam, Haarlem en de regio te steunen. De partners en projecten krijgen hierover binnenkort bericht.

Noodhulp Rohingya's, Syrië en Kameroen

We besloten tot (extra) steun aan noodhulpprojecten voor de Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar, in Syrië en voor de mensen in Noord-Kameroen die gevlucht zijn voor het geweld van Boko Haram.

Bestuur Oude Mannen en Vrouwen Huis

Na al eerder afscheid genomen te hebben van Desiree Kemperink namen we onlangs afscheid van Paul Rullmann en Klaas de Bruijn als bestuursleden van het Oude Mannen en Vrouwen Huis. Als respectievelijk voorzitter en secretaris hebben zij zich in de afgelopen jaren op een bijzondere wijze ingezet voor de herbestemming van de Wittenberg. We zijn hen daarvoor veel dank verschuldigd. Gelukkig traden er ook weer twee nieuwe bestuursleden aan nl. Jeroen Stal en Wilmar Hassoldt.

De horizon open

Dit is de titel van het nieuwe beleidsplan van onze Diaconie voor de periode 2018-2025. Grondlijn: investeren in gemeenschappen als dragers van duurzaam diaconaat. We hebben het plan nu toegestuurd aan de Brandpuntraden, besturen van de hofjes etc. en aan onze partners. We willen de plannen graag met hen besproken en verder uitwerken. Zie www.diaconie.com. Geen internet? We sturen het u graag per post toe.