



Diaconie
Evangelisch-Lutherse
Gemeente Amsterdam

Mensen hebben mensen nodig

Jaarbericht van de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

De wereld komt bij elkaar in het Wereldhuis

In Amsterdam wonen ongeveer 15.000 mensen zonder een geldige verblijfsvergunning. Deze groep is heel divers. De meesten van hen zijn naar Nederland gekomen om hier te werken en hun familie thuis te ondersteunen. Soms lukt dit, soms niet. In het Wereldhuis komen we in aanraking met mensen uit Afrika, Zuid-Amerika, zuidoost Azië, met hun rijke maar soms ook trieste levensverhalen. Wie geen verblijfsvergunning heeft, zakt snel door de bodem van het bestaan. Goede informatie over de basisrechten die ook mensen zonder papieren in Nederland hebben, is daarom zeer belangrijk.

Met een spetterende housewarmingparty is op 12 september 2008 het Wereldhuis geopend. Sindsdien kunnen ongedocumenteerden terecht in dit diaconale centrum voor informatie, advies en ontmoeting. Er vinden in het Wereldhuis regelmatig voorlichtingsavonden plaats, bijvoorbeeld over de toegang tot gezondheidszorg of de rechten van ongedocumenteerde kinderen. *Lees verder op pagina 2*

Dit is Diaconie

Mensen hebben mensen nodig. Dat is waar de Diaconie zich al meer dan 400 jaar hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. We zetten ons in voor mensen die tussen wal en schip vallen. We ondernemen en steunen projecten met en voor mensen die dak- of thuisloos, gevlucht, verslaafd, uitgesloten zijn. Vooral in Amsterdam, maar ook daarbuiten. Ons geloof inspireert ons hierbij. Belangrijke woorden in ons werk zijn maatschappelijke betrokkenheid, naastenliefde, duurzaamheid en recht. Die woorden proberen we concreet te maken. Dat doen we vanuit de Lutherse gemeenschap en graag samen met u. De Diaconie heeft speciaal aandacht voor: sociale en ecologische duurzaamheid, hiv/aids, sociale uitsluiting, jongeren en ouderen. In dit Jaarbericht vindt u voorbeelden van activiteiten en projecten.

Mensen hebben - boompjes plantende - mensen nodig

We leven in een maatschappij van risico's. Eind 2008 kwam dat pijnlijk aan het licht door de financiële crisis die ons overspoelt. Hierdoor is tamelijk abrupt een einde gekomen aan de overvloed waarmee we ons gewoon waren te verwennen met onze spaarsaldi en beursavonturen.



Het gevoel van onbehagen dat al enige tijd rondwaart, van de moord op Theo van Gogh tot benzine slurpende Hummers in de P.C. Hooftstraat, kanaliseert zich nu in woede en vrees van de burgers. Woede tegen de verschillende financiële directies die een schuld-vraag over de risico's die ze namen uit de weg gaan. En vrees voor het verlies van werk en huisvesting. Dagelijks worden ook nog eens de godsdienstoorlog met de radicale islam, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en het tekortschieten van de internationale solidariteit met arme landen via de media aan ons voorgeschoteld.

Temidden van al deze genadeloze ontwikkelingen staat daar dan de kleine Lutherse diaconie. Als steeds op zoek naar taak en plaats in de wereld van zorg om de medemens. Heeft dat nog wel zin? Luther zei, vrij vertaald: "Als morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag nog een appelboom". Voor de CO2-vermindering in de atmosfeer vandaag de dag

geen onaardig gebaar. Maar vooral is het een pleidooi tegen het cynisme en de twijfel.

Milieu, zorg en onderwijs vormen de kern van het duurzaamheidsbeleid van onze diaconie en diaconale instellingen. Retourtje water bracht het afgelopen jaar Amsterdamse jongeren in contact met zorg om hun 'vanzelfsprekende' milieu, het Lutherse weeshuis zorgt al 330 jaar voor jeugdopvang en studenten ontwikkelden hiv/aids-voorlichting voor leraren in de Oekraïne. Het zijn bijdragen op gebieden waar we ons ook de komende jaren voor willen blijven inzetten. Want uit een boompje kan uiteindelijk een bos groeien.

Fred Brinkman
Voorzitter Lutherse Diaconie Amsterdam

Projecten

Dat iemand je vasthoudt

"We hebben sinds kort ook tienermoeders bij Youth Explosion. Zij voelen zich vaak onbegrepen door hun omgeving en hebben iemand nodig die ze vertelt dat het leven van een tiener niet voorbij is als je een kindje krijgt. De omgeving zegt tegen ze: "Als je zo volwassen bent dat een kindje krijgt, moet je je ook volwassen gedragen." Maar ze willen ook nog een beetje kind zijn. Dat iemand ze vasthoudt. Samen huilen, samen lachen, samen bidden" (Blessing, vrijwilligster)

Muziekpaster Ricky Ofori organiseerde in Amsterdam Zuidoost met steun van de Diaconie in 2007 het gospelfestival Sing4Life. Het doel was om migrantenjongeren via muziek te informeren over gezondheidszorg en voor te lichten over hiv/aids. Met Youth Explosion kreeg dit in 2008 een vervolg. Jongeren van diverse komaf komen bij elkaar voor muziekactiviteiten, disco en discussie. Ze worden gestimuleerd om met hun eigen talenten aan de slag te gaan, om hun problemen te bespreken en ze worden voorgelicht over gezondheid. Youth Explosion wil een brug slaan naar de reguliere zorg en werkt bijvoorbeeld samen met jeugdzorginstelling Spirit, partner van ons Diaconie Weeshuis. De Diaconie steunde Youth Explosion in 2008 met 5000 euro. Neem eens een kijkje op de website www.youthexplosion.nl (dus zonder e).

Sociale duurzaamheid is niet van gisteren

De Lutherhof

Sociale duurzaamheid is een term die past bij de Lutherhof. Dit jaar bestaat de Lutherhof 100 jaar, maar het bieden van een beschermde woonomgeving is een concept dat al meer dan driehonderd jaar door de Lutherse Diaconie in hofjes wordt geboden. De bewoners 'maken' de Hof; zij vormen de gemeenschap waarbinnen iedereen zich geborgen voelt. Het zien van bekende maar ook nieuwe gezichten, het wel en wee op de Hof, de zorg en het extra beetje aandacht door het echtpaar Groeneveld (huismeesters) en loge-medewerkers; dit maakt dat bewoners hier ook echt 'thuis' kunnen komen. Iedereen kan op een natuurlijke wijze zijn plek vinden. Dit geldt zowel voor de ouderen als jongeren op de Hof. Of, zoals een oudere bewoner het verwoordde: "Nu weet ik het zeker, ik wil hier nooit meer weg".

Duurzaamheid betekent ook het in stand houden van deze prettige en mooie woonomgeving. De Lutherhof maakt zich op voor het honderdjarig feest op 2 juli 2009. Activiteiten op de Hof, een feest voor de bewoners en een gedenkboek, zullen dit jubileum opluisteren. Wij zorgen ervoor dat de Lutherhof er trots, fier en goed verzorgd bij zal staan en dat deze bijzondere plek in Amsterdam Oud West behouden zal blijven voor de toekomst.



Diaconaat doe je met elkaar. Doet u mee?

De Diaconie is onderdeel van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Een springlevende gemeenschap die werkt aan vernieuwing en betrokkenheid in onze stad. Verspreid over de stad zijn er kerkgemeenschappen rond vijf locaties: Oude Lutherse Kerk aan het Spui (Centrum), De Nieuwe Stad (Zuidoost), Augustana (West), Maarten Luther Kerk (Zuid) en de Johanneskapel (Amstelveen). Er is volop samenwerking met andere kerken en partners, zoals de diaconie van de Protestantse Kerk in Amsterdam. Immers diaconaat doe je samen. We doen het ook graag samen met u. Mensen hebben mensen nodig. We zoeken vrijwilligers die met tijd, creativiteit en energie willen investeren in sociale en ecologische duurzaamheid. Zie www.diaconie.com voor het actuele 'vacature'-overzicht.



Het Wereldhuis

(Vervolg van de voorpagina)

De vrijwilligers van het Wereldhuis – de meesten ongedocumenteerd migrant – zetten samen activiteiten op. Zo kan men op drie middagen in de week in de huiskamer Accra terecht voor een kop koffie, een goed gesprek, een boek uit de leenbibliotheek en toegang tot internet. Er vinden wekelijks taallessen en computerlessen plaats, een dansgroep repeteert geregeld en de Peers for prevention, een groep Afrikaanse mannen, geeft voorlichting over hiv en aids. Voor de nabije toekomst zijn er volop plannen: De donderdag zal vrouwendag worden, met ondermeer een moedergroep en kinderspelmiddagen, en er zijn muziekavonden in voorbereiding. Hiervoor zoeken we nog vrijwilligers, speelgoed en muziekinstrumenten.

Naast groepsactiviteiten is er veel ruimte voor individueel advies. Wekelijks is er spreekuur voor mensen in acute crisissituaties. Soms komen mensen die te ziek zijn om in hun land van herkomst nog te kunnen overleven in aanmerking voor een verblijfsvergunning om medische redenen. Daarnaast zijn er nog andere spreekuren: Een Filipijnse en een Afrikaanse zelforganisatie adviseren mensen die als schoonmakers in privé-huishoudens werken, de Dokters van de Wereld adviseren over de toegang tot de gezondheidszorg en het IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) over de mogelijkheden tot terugkeer. Een juridisch spreekuur is in voorbereiding.

Ook wordt er vaak samen gegeten en gefeest in het Wereldhuis. Arbeidsmigranten en Amsterdammers ontmoeten elkaar en de mensen die niemand wil zien krijgen een gezicht.

De Diaconie doet mee in het Wereldhuis en ondersteunt onder meer het buddyproject: De migranten die net een verblijfsvergunning hebben gekregen worden een tijd begeleid in hun gang naar instellingen en het oppakken van hun leven. Voor dit boeiende werk zijn altijd vrijwilligers welkom!

Bestedingen en thema's

De Diaconie onderneemt in 'sociale en ecologische duurzaamheid'. Dat doen we met tijd, creativiteit, gebed en betrokkenheid van onze diaconen, vrijwilligers, gemeenteleden en medewerkers. Maar dat doen we, zoals u in dit Jaarbericht kunt lezen, ook met geld. In 2007 besteedden we 386.551 euro. Onze bestedingen:



Geld, tijd en bestuur bureau

1. Financiële steun projecten	58%
2. Uitvoering projecten (bureau)	25%
3. Indirect: beleid, bestuur, bureau	17%

Verdeling naar werkvelden in geld

1. Omzien naar elkaar	16%
2. Projecten in de stad	34%
3. Projecten wereldwijd	48%
4. Communicatie	2%

Verdeling naar thema's

1. Duurzaamheid	24%
2. hiv/aids	17%
3. Sociale uitsluiting	33%
4. Jongeren	25%

Voor 2009 staat er 584.500 euro op de begroting. Wilt u ons werk steunen met een gift? Uw bijdrage is welkom op giro 46.200.48.



De handpalm van het Amsterdamse drugspastoraat

Het drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te behouden. Dat gebeurt op verschillende manieren. Het biedt nabijheid en aandacht en waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale en maatschappelijke hulpverlening. Daarnaast bezit het drugspastoraat een eigen graf, zodat druggebruikers ook na hun dood op een waardige plek bijgezet kunnen worden. Het graf bevindt zich op begraafplaats St. Barbara aan de Spaarndammerdijk.

St. Barbara is geen grote begraafplaats, laat staan een bekende. Hier liggen geen hooggeplaatste Amsterdammers. Eerder het tegendeel. Beruchte criminelen hebben er hun pronkgraven, liefst aan het begin van de hoofdas. Maar wie even de moeite neemt wat verder te lopen en een zijpad in te slaan, stuit al gauw op een groot grafmonument met daarop in glas gegraveerd de namen van enkele tientallen mannen en vrouwen. Wie ze bij leven waren, valt uit het monument niet direct af te leiden. Wel dat ze hier liggen 'Rustend bij God verbonden met de gemeenschap van de Petrus en Paulus Crypte Amsterdam'. Met daaronder een tekst uit Jesaja, 49:16: "Zie, in mijn handpalmen heb ik u geschreven..." Want ook al lijkt het soms dat God de individuele mens aan zijn lot heeft overgelaten, vergeten is hij zeker niet. Dat is wat het drugspastoraat destijds ook beoogde bij de eerste begrafenis van een drugsver-

slaafde in 1991 en later bij de oprichting van dit grafmonument: overleden drugsverslaafden aan de vergetelheid ontrukken.

"Verslaafden leiden een leven in de marge, aan de rand van de samenleving. Wij wilden niet dat zij ook na hun dood vergeten zouden blijven", legt Nelly Versteeg, pastor bij het drugspastoraat, uit. Om die reden is het grafrecht ook voor eeuwig afgekocht. Als beschermheiligen koos het drugspastoraat voor Maria Magdalena en Petrus, omdat zij ook een 'vlekje' hebben. Voor veel verslaafden is dit gegeven - het waard zijn om ondanks hun vlekje ook na hun dood herinnerd te worden - een belangrijke reden om zich in het gemeenschappelijke graf te laten bijzetten. Daarmee zijn ze opgenomen in de gemeenschap van de Petrus en Paulus Crypte én staan ze in de handpalm van het Amsterdamse drugspastoraat.

De Diaconie steunde het Drugspastoraat in Amsterdam in 2008 met 11.500 euro en droeg tevens 1.500 euro bij aan het grafmonument van het Drugspastoraat. (Een deel van dit artikel is verschenen in Samen Kerk, het blad van het bisdom Haarlem.)



Een ark in de stad

"Soms schijnt het mij toe als zouden wij met onze gasten in een ark zitten en uitzien naar de terugkeer van de duif met de olijftak... De laatsten die aan boord kwamen, toen het kraakpand waar ze in schuilden was afgebrand, waren Nadja en haar gehandicapte dochtertje Svetlana van zes. Ik wist niet dat je ook jonger kunt worden. Maar het was geweldig om te zien hoe Nadja de eerste dagen dat ze hier was er met de dag jonger en ontspannener uitzag" (kernbewoner Frits)

Het Jeanette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Vaste bewoners leven samen met twaalf of meer migranten zonder geldige verblijfsdocumenten. De Diaconie verbindt zich graag met zulke 'ark'-plekken in de stad en steunde het Jeanette Noëlhuis een jaar lang met fruit.



"Als ik minister-president was, dan mochten de mensen niet te lang meer douchen"

Retourtje Water is een hoofd-hart-handen milieuproject voor basisscholen en wordt georganiseerd door de Lutherse Diaconie in samenwerking met het Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum en Waternet. De kinderen onderzoeken water in de buurt van de school, nemen het eigen waterverbruik onder de loep en vergelijken dat met het drinkwaterverbruik van kinderen in Niger. Ook gaan de scholen op excursie naar de waterzuivering in Middenpolder.

De eerste ronde werd feestelijk afgesloten in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui waar 250 kinderen van de deelnemende scholen hun verwerking presenteerden. De jury, onder leiding van Ajouad el Miloudi, presentator van AT5's Basta, was getuige van een watterap, een ontroerend gedicht, een waterspel, liederen en creatieve collages. Eén van de scholen voerde het ABC op met de T van 'Toiletpapier, dat wordt in het water gezeefd, gebruik dus niet teveel, want dat is onbeleefd'. De jury had het er zwaar mee, maar uiteindelijk werd basisschool De Horizon uit Osdorp de winnaar. De kinderen van deze school hadden zelf een 'live'-videoverslag gemaakt van watergebruik in de Derde Wereld en in Nederland. De winnende school ontving de Retourtje Water Wisselbokaal en voor de hele klas een schoolreisje met de Fluisterboot over het Naardermeer.

Floortje (9) van de Willem van Boeijenschool deed ook mee en onderzocht met haar klas het water in het Vondelpark: "Als ik minister-president was dan mochten de mensen niet te lang meer douchen." Jaleeza (11): "Bij ons draai je de kraan open en je hebt schoon water. In andere landen moeten de mensen ver naar water lopen en daar is het water vaak vies." Jasper (11): "Als ik minister-president zou zijn dan zou ik politie bij alle grachten zetten die kijken of mensen niets in de grachten gooien, maar... dan heb je wel veel politie nodig." Juf Nadine: "De kinderen zijn echt bewust geworden van hun watergebruik en hoe ze water kunnen besparen. Ze hebben het in de klas over douchen en dat de kraan dicht moet." Moeder Joyce: "Het uitje naar de waterzuivering heeft veel indruk gemaakt op de kinderen." Retourtje Water begon in september 2008 met een tweede ronde. Deze keer doen maar liefst dertien klassen van scholen uit heel Amsterdam mee.

Projecten wereldwijd

"Als ik diep slaap, droom ik soms weer dat het oorlog is."

Saidah van negen jaar maakte de Afghaanse burgeroorlog mee. "We hoorden vaak geluiden van het vallen van bommen en raketten. Dat maakte me erg bang. Als ik diep slaap, droom ik soms weer dat het oorlog is. Dan hoor ik de bommen weer vallen." Het Centrum voor Opvang en Begeleiding in Kabul wil jaarlijks zeshonderd jongens en meisjes tussen de acht en veertien jaar speciale begeleiding geven om weer hoop te krijgen voor de toekomst. Een hele generatie kinderen in Afghanistan is door 25 jaar



oorlog opgegroeid te midden van angst en geweld. De Diaconie steunt - via haar landelijke partnerorganisatie Kerk in Actie - Saidah en andere Afghaanse kinderen om te verwerken wat ze allemaal meegeemaakt hebben en draagt 2.500 euro bij aan het centrum voor Opvang en Begeleiding in Kabul.

Aidsvoorlichting via de radio

Uit onderzoek is gebleken dat slechts 30 procent van de Georgiërs weet wat hiv of aids is. Bovendien weet 83 procent niet welke methoden er bestaan om infectie te voorkomen. De Lutherse Wereld Federatie (LWF) is hard bezig om hier verandering is te brengen. In de regio Lagodekhi is een hiv/aids-preventieproject opgezet. Het project bestaat uit informatietrainingen voor leraren van 50 middelbare scholen in de regio. Ook wordt er onderzoek gedaan en worden er flyers over hiv/aids gedrukt en verspreid onder scholen en kerken. Daarnaast zijn er op de lokale radio zes thematische uitzendingen geweest over hiv/aids. Op deze manier wil de LWF bereiken dat de gemeenschap straks een groep getrainde mensen heeft die de jongeren kan onderwijzen over hiv/aids-preventie en dat de jeugd kennis heeft van methoden om infectie te voorkomen. De Diaconie steunde dit belangrijke werk in 2008 met 2.500 euro.

Acute hulp bij rampen



De Diaconie ondersteunt wereldwijd partners en projecten die gericht zijn op structurele en duurzame oplossingen. Bij rampen is er meestal acute hulp nodig. Daarom droeg de Diaconie in 2008 30.000 euro bij aan noodhulp in: Bangladesh (overstromingen na cycloon), Kenia (vluchtelingen voor geweld), Birma (overstromingen na cycloon), Haiti (overstromingen na orkaan), Oost-Congo (vluchtelingen voor geweld) en Irak (vluchtelingen voor geweld). De Diaconie werkt via haar landelijke partner Kerk in Actie. Kerken werken wereldwijd samen in het netwerk Action by Churches Together. Op deze manier kan er snel en adequaat op een ramp gereageerd worden via lokale partners in de getroffen gebieden zelf.



'Kwartier' maken voor psychiatrische patiënten

"Waar denkt u aan bij het woord psychiatrie?" vroeg geestelijk verzorger Gerline de Jong van de GGZ-instelling de Geestgronden aan de bezoekers van een thema-avond in de Lutherse Johanneskerk in Amstelveen. Er kwamen diverse reacties: "ongrijpbaar, dak en thuislozen, ver weg, borderline, muren, roken, dat kan iedereen overkomen..." In juni liep een Lutherse Diaconie-team onder het motto 'Mensen hebben mensen nodig' mee met de Geestgrondenloop. Het sponsordoel was de inrichting van een stiltecentrum in Amstelveen in Amstelveen. Tijdens de thema-avond werd door diaken Ute Braun de cheque met het door de Diaconie gesponsorde bedrag overhandigd. De werelden van mens-zijn, geloven en kerk-zijn binnen en buiten de GGZ ontmoeten elkaar deze avond. We ontdekten dat die werelden niet zo verschillend zijn als ze lijken en bespraken of de kerk buiten de GGZ ook 'kwartiermaker' zou kunnen zijn voor mensen in de psychiatrie die een 'plek' zoeken.

Een cliënt van de Geestgronden schreef: "Ik – en ongetwijfeld velen met mij – heb een plaats nodig, waar ik tot rust kan komen. Een plaats waar het stil is, waar er ruimte komt in je hoofd en in je hart. Ruimte voor ontspanning, ruimte voor bezinning en wellicht ruimte voor een ontmoeting met God: een stilte-ruimte! Mag ik u heel hartelijk dank zeggen voor het feit, dat u mij en andere cliënten door middel van uw donatie die ruimte helpt te geven?"

Hulp aan jongeren via internet

De aandacht van de Diaconie voor jongeren is niet nieuw. Al in de 17e eeuw stichtte de Diaconie een Weeshuis. De opvang van jongeren is in de loop van de tijd overgegaan naar zorginstellingen, zoals bijvoorbeeld Spirit! Deze organisatie helpt jeugdigen en gezinnen die problemen hebben met opgroeien en opvoeden. Spirit wil in haar hulpverlening gebruik maken van de mogelijkheden van moderne communicatiemiddelen als aanvulling op de bestaande praktijk van hulpverlening. Eén van die moderne communicatiemiddelen is het chatten met cliënten. Online 'praten' met cliënten biedt een aantal voordelen die een goede aanvulling kunnen zijn op de huidige hulpverlening: Chatten is een laagdrempelige methode die mogelijkheden biedt voor de cliënt en hulpverlener om op maat samen te werken.

Ervaringen van andere organisaties met chatten met cliënten, laten zien dat cliënten zich soms vrijer voelen om via de computer hun problemen te bespreken dan in een 'face to face' gesprek. Bovendien biedt chatten de mogelijkheid voor de cliënt en hulpverlener om efficiënt samen te werken. Zowel hulpverlener als cliënt kunnen vanuit hun eigen omgeving werken zodat er geen reistijd nodig is. Chatten met cliënten kan voor Spirit een eerste stap zijn naar een meer uitgebreide vorm van online hulpverlening. •

'Kopje thee+' een nieuw diaconaal project in de Rivierenbuurt

De Diaconie investeert in contacten met mensen binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap. Een voorbeeld is het project 'Kopje thee plus'. 'Kopje thee' staat voor persoonlijke aandacht. De 'plus' staat voor: namens de kerk en samenlevingsopbouw. Met dit laatste bedoelen we dat de inzet van het project zich niet beperkt tot individuele mensen, maar ook zoekt naar mogelijkheden om met buurtgenoten samen activiteiten op te zetten, want mensen hebben mensen nodig.

Het project startte daadwerkelijk in november 2008 met de aanstelling van Sofia Nap als diaconaal werker. Sofia doet bezoekwerk en gaat – na gebleken behoefte – samen met buurtbewoners en partnerorganisaties samenbindende activiteiten opzetten. Te denken valt hierbij aan koffieochtenden en maaltijden. Een eerste vrucht is al te melden: de gezamenlijke organisatie met ROC ASA (mbo-scholengemeenschap in Zuid) van een interculturele winterviering. Sofia opereert vanuit het diaconaal bureau aan de Maasstraat. Omdat ze zich in eerste instantie richt op de Rivierenbuurt werkt ze nauw samen met ds. Andreas Wöhle van de Maarten Luther Kerk aan de Dintelstraat. •

"Even een 'paar mijl' meelopen"

Op allerlei manieren vallen mensen in onze stad tussen wal en schip. Regelmatig wordt er dan een beroep gedaan op de Diaconie. Diakenen en diaconale vrijwilligers in de vijf zogenaamde Brandpunten (onze kerkelijke gemeenschappen in de stad) zijn de eerste aanspreekpunten. Vaak gaan financiële en sociale problemen hand in hand. De Diaconie wijst de weg naar bestaande voorzieningen zoals de Dienst Werk en Inkomen of het maatschappelijk werk. Mensen zijn geregeld het spoor kwijt in de 'wirwar' van instanties en formulieren of zijn niet op de hoogte van hulpmogelijkheden. De oorzaak ligt overigens niet altijd bij de hulpvrager, ook hulpinstanties laten geregeld steken vallen. De Diaconie loopt dan als 'maatje' even mee met iemand totdat deze op eigen kracht – zonodig ondersteund door een professionele hulpverlener – weer verder kan.

In uitzonderlijke situaties wordt geholpen met financiële steun (doorgaans in de vorm van een lening). Anton van Ams (diaconaal vrijwilliger): "Als iemand aanklopt om hulp, kijkt de Diaconie eerst hoe iemand in de problemen is geraakt. We verwijzen indien nodig naar betreffende instanties. In uiterste gevallen geeft de Diaconie financiële steun. Maar bovenal gaat het er om, dat mensen weer op eigen benen kunnen staan." •



De Lutherse gemeenten van Amsterdam en Warschau hebben al ruim 25 jaar een diaconale partnerrelatie. De Diaconie ondersteunt de gemeente in Polen jaarlijks met een financiële bijdrage voor diaconale noodhulp in de hoofdstad. Beiden vinden we ook uitwisseling en contact belangrijk. In het afgelopen jaar nam een Amsterdamse delegatie deel aan een jeugdconferentie in Polen. Aanleiding was het 230 jarig bestaan van de Trinitatiskerk

in Warschau. Onze jongeren gingen samen met Poolse, Duitse en Zweedse jongeren in gesprek over 'Heeft de kerk nog zin?'. Delegation Whitney berichtte na terugkomst tijdens een kerkdienst in de Oude Lutherse Kerk over de bevindingen: "De kerk heeft zin mits ze openstaat, warmte en geborgenheid biedt en je erkent en bevestigt in de fase waar je op dit moment in je leven zit." •



Henny Brouwer



Sofia Nap



Hanne Wilzing

Bureau en medewerkers

Het bureau van de Lutherse Diaconie van Amsterdam vindt u op de Maasstraat 148 in de Rivierenbuurt. Dit is de plek waar diakenen, vrijwilligers en medewerkers overleggen over het werk, nieuwe projecten bedenken, waar regelmatig mensen met een hulpvraag

aankloppen en waar de administratie gedaan wordt. Er werken drie medewerkers: Henny Brouwer (secretaresse), Sofia Nap (diaconaal medewerker Kopje Thee+) en Hanne Wilzing (algemeen secretaris). •



Stille inloop voor Tibet

Diaconaat is ook stem geven aan mensen die lijden aan onrecht. Daarom organiseerde de Diaconie in mei 2008 samen met het Huis op het Spui en het Boedhistische Shambalacentrum in Amsterdam een Stille inloop voor Tibet in de Oude Lutherse Kerk. Door middel van lezingen, gebeden, muziek uit verschillende levensbeschouwelijke tradities en lange stiltes werd aandacht gegeven aan de mensenrechtensituatie in Tibet en China. Op de vraag wat de Tibetanen nou opschieten

met deze middag antwoordt Hans Zwart, leraar van het Shambhala Centrum: "Als je een pink beweegt verandert de wereld. Als hier 100 mensen zich open stellen voor vrede en zich richten op Tibet dan heeft dat gevolgen." Een bezoeker: "Ik weet niet of ze het in Tibet merken, maar in ieder geval merk ik het wel. Ik ben deze kerk vanuit de drukte van het Spui ingestapt en de stilte hier inspireert me om in actie te komen." •

Jongeren uit Amsterdam en Warschau in gesprek

Contact

In dit Jaarbericht heeft u nader kennis kunnen maken met de Diaconie. Graag maken wij ook kennis met u! Wilt u meer weten, heeft u ideeën voor projecten of wilt u meedoen als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op: Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente van Amsterdam
Maasstraat 148
1079 BK Amsterdam
Telefoon: (020) 404 47 08
E-mail: info@diaconie.com
Website: www.diaconie.com

Tekst

Evelyn Schwarz, Sofia Nap, Wilmar Hassoldt, Reinier Hartman, Ellen van der Kemp, Hanne Wilzing

Eindredactie

Ellen van der Kemp en Hanne Wilzing

Foto's

Casper van Tongeren, Ron Meulensteen, Samuel Otte, Jeanette Noëlhuis, Basisschool De Horizon, Lutherse Diaconie, Peter de Bie, Kerk in Actie

Opmaak en druk
www.libertas.nl