



Diaconie  
Evangelisch-Lutherse  
Gemeente Amsterdam

# Bewogen en bewegen

Jaarbericht 2007 van de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam

## Helpen waar geen helpers zijn

Dat is al meer dan 400 jaar het werk van onze Diaconie en dat is nog steeds springlevend. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. We zetten ons in voor mensen die in onze stad tussen wal en schip vallen. We steunen projecten met en voor mensen die dak- of thuisloos, gevlucht, verslaafd, eenzaam of arm zijn. Vooral in Amsterdam, maar ook daarbuiten. Ons geloof inspireert ons hierbij. Belangrijke woorden in ons werk zijn maatschappelijke betrokkenheid, naastenliefde, duurzaamheid en recht. Die woorden proberen we concreet te maken. Dat doen we vanuit de Lutherse gemeenschap en graag samen met u.

# Zorg voor beweging!



Bij deze aansporing denken we al gauw aan fitness of intensief sporten. Bewegen is in. Dus je doet mee. Om er bij horen. Waarbij? Ja, moeilijk te zeggen. Het is in elk geval goed voor je gezondheid. De kerk, dus ook de diaconie, heeft zelfs de opdracht te zorgen voor beweging. Niet voor zichzelf, maar ter wille van het heil - heling, genezing - van anderen; van Gods schepping. Wat beweegt mensen? Wie beweegt wie? Gods Woord, de Bijbel, beweegt ons. Door goed te luisteren begrijpen we steeds beter hoe woord en daad met elkaar verbonden zijn. We ontdekken dat het Woord niet uitsluitend bedoeld is voor christenen. Het is gericht op alle mensen - lees er Mattheus 5 maar op na - die door Jezus worden toegesproken; elke dag opnieuw, op zijn verborgen manier. 'God is daar waar mensen hun naasten én vijanden liefhebben, die brood en kleding met anderen delen, die recht doen en gerechtigheid zoeken. Kortom, mensen die leven volgens Gods bedoelingen, zonder dat zij zijn naam daaraan verbinden.' (Gerard Dekker, *Trouw* 15 december 2007) Zij zijn bewogen, veroorzaken beweging en ontregelen situaties, waarin onrecht heerst. Zo ontstaat heil en krijgen nieuwe vormen van gemeenschap een kans. Beweegt u mee?

An van der Sluis-Reuvers  
Voorzitter

# Projecten

## Jongeren doen ervaring op in Amsterdam



Geen jongere verlaat het Diaconaal Jaar zonder in enig opzicht verder ontwikkeld te zijn. De ervaringen die de jongeren opdoen in hun diaconaal jaar hebben vaak een enorme impact op wie ze zijn, wie ze willen worden, hoe ze de wereld zien en hoe ze geloven. Het is een sterk vormend jaar: voor hen zelf, maar ook vaak voor mensen om hen heen. Ieder jaar verwelkomt Amsterdam zo'n tien jongeren uit binnen- en buitenland die een Diaconaal Jaar willen doen in de hoofdstad. Gedurende tien maanden zetten ze zich fulltime in voor projecten ten behoeve van verslaafden, daklozen, kinderen, zeevarenden, migrantenchristenen, terminaal zieke patiënten of verstandelijk gehandicapten. Op dit moment verblijven Iain M, Iain P, Sian en Zoe (Groot-Brittannië), Robi (Hongarije), Ferdinand en Kim (Duitsland) en Erjo (Nederland) in het Mission House Amstelrank, een internationale christelijke leefgroep van Diaconaal Jaarjongeren. Twee jongeren, Fanny (Frankrijk) en Marta (Hongarije), nemen een jaar lang deel aan de christelijke leefgemeenschap in het red-lightdistrict, Oudezijds 100. De tien Amsterdamse Diaconaal Jaarjongeren maken ook deel uit van de redactie van BLIKVELD, een e-zine dat jongeren informeert over religie en samenleving. In 2007 steunde de Lutherse Diaconie drie stageplekken (in totaal 3.500 euro). Benieuwd naar ervaringsverhalen van Diaconaal Jaarjongeren? Kijk op [www.missionhouse.nl](http://www.missionhouse.nl) of neem contact op met jeugdwerkadviseur Sjaak Teuwissen, tel (020) 664 90 63. ●

# Een 'illegaal' heeft een naam



Adil (36) komt oorspronkelijk uit Soedan. Hij studeerde rechten toen hij opgeroepen werd voor dienstplicht. Hij moest in het zuiden van Soedan vechten in de oorlog die daar op dat moment woedde. Adil vluchtte. Als versteekeling voer hij mee op een vrachtschip waarvan hij niet wist waar het naar toe ging. Bij toeval kwam hij in Rotterdam terecht. Vanaf zijn aankomst in 1998 tot zijn rechtzaak in 2003 verbleef hij in een asielzoekerscentrum (AZC) in Groningen. De rechtbank wees in 2003 zijn asielaanvraag af. Adil nam een andere advocaat en startte een nieuwe procedure. Intussen kreeg hij een relatie met een Nederlandse vriendin. Daardoor kwam hij in aanmerking voor een Machtiging Vreemdeling Verblijf (MVV). Hij moest daarvoor wel terug naar Soedan om een aantal documenten te halen. Adil is toen drie maanden in Soedan geweest en om die reden is nu bepaald dat hij niet in aanmerking komt voor het generaal pardon, omdat hij niet 'onafgebroken in

Nederland heeft gewoond'. De relatie met zijn Nederlandse vriendin liep stuk en Adil raakte zijn MVV kwijt. Daardoor kwam hij op straat terecht. Hij zwierf heen en weer tussen logeeradressen in Amsterdam en Utrecht en overleefde met hulp van vrienden, bij wie hij steeds korte periodes kon blijven. Op 17 december is Adil naar Khartoum (hoofdstad van Soedan) gevlogen. De Internationale Organisatie voor Migratie zorgde voor vliegtickets, Stichting Gered Gereedschap voor een set gereedschap en de Diaconie voor een 'startkapitaaltje'. Adil: "Ik wilde niet meer afwachten in Nederland. Er was een kans dat ik toch in aanmerking zou komen voor het generaal pardon, maar ik wilde actief zelf iets doen. Mijn hobby is timmeren. Gered Gereedschap heeft ervoor gezorgd dat ik een volledige set heb gekregen waarmee ik als timmerman aan de slag kan. Met mijn broer ga ik in Khartoum een timmerbedrijf beginnen. Hij heeft al ervaring in het beroep en is

"Ik ben blij, ik ga naar mijn land."

bekend in de wijk. Hij heeft alleen niet het gereedschap dat eigenlijk nodig is om het beroep goed uit te kunnen voeren." Adil wil ook de kinderen in de buurt leren timmeren. Met name hangjongeren. "Mensen in Soedan geloven er erg in dat immigratie hun al hun dromen zal brengen. Ik wil laten zien dat je ook in Soedan iets kan bereiken. Je moet niet alleen dromen en alles achterlaten wat je hebt. Mensen in Afrika betalen heel veel geld om naar Europa te komen, maar met dat geld kunnen ze daar veel meer." ●



## Retourtje Water

Wat zijn de verschillen in watergebruik tussen Nederland en Bolivia? En uit welke rivier komt ons drinkwater? Het zijn geen gemakkelijke vragen die de scholieren die meedoen aan het project *Retourtje Water* voorgeschiedeld krijgen, maar daar staat tegenover dat ze op excursie gaan en dat de antwoorden gegeven zijn in de film die ze net bekeken hebben.

*Retourtje Water* is de naam van het milieuproject dat de Diaconie samen met Waternet en het Amsterdams Natuur- en Milieu Educatie Centrum aanbiedt aan scholen. Zo'n 300 kinderen van acht Amsterdamse basisscholen zijn dit schooljaar aan de slag met het project. Doel is om leerlingen in de leeftijd van 10-12 jaar met hoofd, hart en handen het belang van duurzaamheid te laten ontdekken. Het project startte met een wateronderzoek dat de leerlingen in de schoolomgeving deden. Inmiddels zijn de scholen begonnen met het tweede deel van het project. Hierin kijken de leerlingen naar de rol van water in derde wereldlanden en in eigen land. Dit doen ze door mensen te interviewen over watergebruik en het maken van een fotoreportage. In het voorjaar volgt een excursie naar rioolwaterzuivering Amstelveen. De leerlingen sluiten het project af met het maken van een kunstwerk of uitvinding over 'water' en presenteren dit tijdens de gezamenlijke feestelijke afsluiting in de Oude Lutherse Kerk op 28 mei 2008. ●



## Bruggen bouwen tussen jongeren

Dak- en thuisloze jongeren hebben vaak veel problemen. Als de jongeren al vrienden op straat hebben, zijn dit meestal losse contacten. Toch hebben ook deze jongeren behoefte aan sociale contacten en vinden zij het, net als hun niet-thuisloze leeftijdsgenoten, erg leuk om eens naar de bioscoop te gaan, een museum te bezoeken of om te skeeleren in het Vondelpark. Het maatjesproject van Don Bosco Jonathan biedt hierbij een oplossing. Vrijwilligers van het maatjesproject ondernemen één dagdeel per week of één dagdeel per twee weken, voor een half jaar, allerlei leuke activiteiten met een (ex-)thuisloze jongere. De nadruk van het contact ligt op het samen bedenken en ondernemen van activiteiten en het hebben van een leuke middag of avond. De Diaconie vindt het belangrijk dat er zo concreet bruggen gebouwd worden en steunde het maatjesproject van Don Bosco in 2007 met 1000 euro. ●

## Geloven in Slotervaart

Het stadsdeel Slotervaart was in 2007 stevig in het nieuws door de steek- en schietpartij op het politiebureau en de onrust die dat veroorzaakte. In Slotervaart wonen mensen uit verschillende culturen en met verschillende religies naast elkaar. Voor een nadere onderlinge kennismaking met deze religies en culturen heeft het Interreligieus Beraad Slotervaart (IBS) het project Geloven in Slotervaart opgezet. Bij het IBS zijn zowel kerken als moskeeën betrokken. Met het project willen ze samen werken aan cohesie en leefbaarheid in de buurt. Het project houdt in dat jongeren van verschillende religieuze gemeenschappen in het stadsdeel samen een publicatie maken onder de titel Geloven in Slotervaart. In de publicatie worden de verschillende godshuizen geportretteerd. De jongeren bepalen zelf in welke vorm zij dat doen. Dat kan een reportage zijn van een dienst in één van de kerken of van het vrijdagmiddaggebed in de moskee, een interview met de rabbijn, de dominee of de imam of een raptekst. De jongeren nemen ook de fotografie voor hun rekening. De jongerenredactie wordt begeleid en ondersteund door het IBS. Bij de tekstuele en fotografische verwerking zijn twee professionals betrokken. De publicatie Geloven in Slotervaart wordt gepresenteerd tijdens een happening in het stadsdeel. Ook in de presentatie hebben de jongeren de regie in handen. Voor de publicatie heeft zich al een aantal jongeren aangemeld. De publicatie wordt verwacht in het voorjaar. De Diaconie steunt dit project omdat ze het belangrijk vindt dat juist in de buurten er praktisch aan verbinding gewerkt wordt. ●



## Veelkleurig drugspastoraat

*"24 Jaar heb ik op de grote vaart gezeten", vertelt Will. "Ruim 15 jaar geleden bleek ik Parkinson te hebben. Ik raakte al snel arbeidsongeschikt. En dan val je in een gat. Opeens zit je thuis en daar kwam bij dat ik aldoor pijn had. Een vriend van me wist wel iets tegen de pijn. Zo ben ik met cocaïne begonnen. Dat was niet slim. Van het één kwam het ander. Ik kon mijn huur niet meer betalen en werd 1,5 jaar geleden uit mijn huis gezet. Het is gek om alles kwijt te zijn. Ik had ook bijna geen kleren meer. Dus dan ben je afhankelijk van mensen die je eens wat geven. Zelfstandig wonen lukt niet meer. In de opvang waar ik nu woon is het wel gezellig. Je hebt mensen om je heen. Daar hou ik van. Dat was ik op zee ook gewend. Nu schilder ik – impressionistisch, met veel kleuren. Ik heb geen spullen en geen huis, maar het gaat uiteindelijk om wat je in je hoofd hebt. Als het lukt om het beeld dat ik in*

*mijn hoofd heb te schilderen, zeg ik tegen mezelf: Will, je hebt toch iets gepresteerd."* Het drugspastoraat zet zich in voor de geestelijke verzorging van drugsgebruikers in Amsterdam. Activiteiten zijn: vieringen, spreekuren en bezoekwerk thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis en de gevangenis, verzorging van de uitvaart en de jaarlijkse bedevaart naar Lourdes. De Diaconie steunde het drugspastoraat in 2007 met 11.500 euro. Wilt u eens een dienst van het drugspastoraat meemaken? Bel dan (020) 427 27 78. ●

## Projecten wereldwijd

### Een lichtpunt in Gaza

De economische en politieke situatie in de Palestijnse gebieden lijkt uitzichtloos. De Gazastrook werd in de zomer van 2006 hevig gebombardeerd en is nog steeds afgesloten van de buitenwereld, waardoor tekorten ontstaan voor de burgerbevolking aan drinkwater en elektriciteit en aan basisvoeding en medicijnen. Een lichtpunt in deze situatie is het Al Aqsa Cultureel Centrum in Gaza. Dit centrum biedt jongeren (met name meisjes) bijlessen en sociale activiteiten. Het centrum wil hen vooral ontwikkelen in hun rol als vrouw, in burgerlijke vrijheden, in democratie en mensenrechten. Naast

jongeren wordt het centrum ook gevraagd om ambtenaren van het Palestijns Gezag te trainen op het gebied van democratie, mensenrechten, en verantwoording van het gezag jegens de burgers. Daarnaast probeert het vrouwen van wie de mannen zijn gedood te helpen aan beroepsopleiding om op die manier een inkomen voor zichzelf en de kinderen te verwerven. Via Kerk in Actie steunde de Diaconie in 2007 dit project met 3.000 euro. Ook onderhielden we via de e-mail direct contact met dit project om geïnformeerd te blijven en de leiding en de jongeren te bemoedigen. ●

### Oost West Thuis Best

Op dit moment ontwikkelt zich een aids-epidemie in Oost-Europa die zijn weerga niet kent. Nergens ter wereld groeit volgens UNAIDS het aantal hiv-infecties zo snel als in Rusland en de omliggende landen van de voormalige Sovjet Unie. De Hogeschool InHolland doet met het project Oost West Thuis Best onderzoek naar het ontwerpen van effectieve communicatievormen over gezondheid en duurzaamheid. De afstudeerstudenten van InHolland zetten samen met een aantal docenten (in opleiding) in Wit-Rusland en in Oekraïne een project op voor leerlingen van 12-14 jaar. De docenten voeren dat in hun eigen school uit en evalueren dat met de InHolland-studenten. Alle resultaten worden op een website gepubliceerd. Zo staan er van de voorgaande projecten van

InHolland films op, een kwartetspel, een pantomimespel, een rollenspel en kennis- en houdingentests. Ook zijn er publicaties op de website geplaatst over de verandering in denkbeelden van ongeveer 600 Oost-Europese leerlingen en studenten over gezondheid en aids nadat zij deelnamen aan de activiteiten. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie worden de plannen voor het jaar erop bijgesteld en nader ingevuld. Het resultaat is een vernieuwde website die daarnaast als cd-rom aan scholieren en leraren wordt toegezonden. Het jaar erop heeft het project eenzelfde structuur, maar vindt het plaats op andere locaties binnen de deelnemende landen. Samen met het Diaconie Weeshuis is de Diaconie partner in dit project. ●

## Mensen hebben mensen nodig

### Zilveren contact met Warschau

Het contact werd gestart in heel andere politieke en economische omstandigheden, maar de band is gebleven. In het eerste adventweekend bezocht een delegatie van de Diaconie Warschau om daar te vieren dat de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en de Lutherse kerk in Warschau al 25 partners zijn. Voor deze gelegenheid waren er ook een paar 'werkers' van het eerste uur meegegaan Na afloop van een feestelijke kerkdienst mocht voorzitter An van der Sluis een cadeau in ontvangst nemen van de Lutherse gemeente in Warschau: een pastel van de Trinitatiskerk. Vervolgens bood zij namens de Lutherse (diaconale) gemeenschap binnen en buiten Amsterdam een cheque aan van 25.000 euro voor de aanschaf van een bedlift in verzorgingshuis Tabitha en een jongerenproject van de kerk in Warschau. Voor de gelegenheid was er een fototentoonstelling gemaakt waarop te zien was hoe in de loop van 25 jaar cadeaus zijn uitgewisseld en hoe mensen en ook de gemeente veranderd zijn. Veel Poolse gemeenteleden denken nog steeds met ontroering en dankbaarheid terug aan de materiële hulp en de persoonlijke aandacht van de Diaconie van Amsterdam. Er was een jongen aanwezig die zijn leven aan de poedermelk te danken heeft (hij kon geen koemelk verdragen) die een van de leden van de Diaconie op handige wijze heeft mee kunnen geven. Naar aanleiding van het bezoek van de delegatie willen we samen met onze Poolse partner nieuwe impulsen aan dit contact geven. Eén van de plannen is om een diaconale jongerenuitwisseling te starten. ●



Voorzitter van de Diaconie, mevr. An van der Sluis, overhandigt de jubileumgift aan ds. Piotr Gäs van de Lutherse Kerk in Warschau.

De Diaconie zoekt twee jongeren die in 2008/2009 een diaconaal jaar willen doen in Warschau. Interesse? Bel ons, tel. (020) 404 47 08.

### Van Heinde en Verre

De Diaconie doet mee aan de organisatie van de themadiensten Van Heinde en Verre in de Oude Lutherse Kerk. Met dit thema wil de Lutherse gemeenschap een verbinding leggen tussen haar eigen migrantengeschiedenis en de migrantenstad Amsterdam nu. De themadiensten werden gehouden in samenwerking met onder andere een Afrikaanse Pinksterkerk, het Jeanette Noelhuis, de Indonesische Gemeenschap PERKI en mensen van de Iraanse gemeenschap. Voor het eerst was er in 2007 een themadienst gericht op migranten binnen Nederland. Op 28 oktober werd er namelijk een Grunneger Dainst (Groninger Dienst) gehouden. ●

# Mensen hebben mensen nodig

## Groeten aan gedetineerde vreemdelingen

Op 25 februari was er een Van Heinde en Verre-dienst met het thema 'Uit het oog, uit het hart'. De dienst werd voorbereid in samenwerking met de Schiphol-wakegroep. Na de dienst ging een groep mee naar de wake. In vervolg daarop zijn er in de Veertigdagentijd Paasgroeten gebracht naar de vreemdelingen-zonder-papieren die vastzitten in het cellencomplex Schiphol-Oost. Ook stuurde de Diaconie een persoonlijke Adventgroet samen met de protestantse gemeente en rooms-katholieke parochie in Gaasperdam. Sinds kort worden er onder leiding van de justitiepastores weer kerkdiensten gehouden in de kapel van het cellencomplex Schiphol-Oost. Elke maandagochtend om 9.00 uur leest een groep van dertig vreemdelingen uit de bijbel, wordt er gezongen en vindt er een tafeldienst plaats. De Diaconie vindt het contact tussen de kerk binnen en buiten de muren belangrijk en is samen met omliggende kerken op zoek gegaan naar vrijwilligers die aan deze diensten mee willen werken. Interesse? Neem even contact met ons op. ●



■ Omzien naar elkaar  
■ Project binnenland  
■ Project buitenland



■ Duurzaamheid  
■ Aids/HIV  
■ Uitsluiting  
■ Jongeren

## Uitgaven Diaconie

Onze diaconale werkwoorden zijn: geloven, delen, helpen, recht doen en zorgen voor de aarde. Dat is ook te zien in ons uitgavenpatroon. De uitgaven van de Diaconie zijn te verdelen in hoofdgroepen en thema's. De hoofdgroepen zijn Omzien naar elkaar, projecten buitenland en projecten binnenland. De thema's waarop we ons focussen zijn duurzaamheid, aids/hiv, uitsluiting en jongeren. ●



Henny Brouwer



Hanne Wilzing

## Bureau en medewerkers

Het bureau van de Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente van Amsterdam vindt u op de Maasstraat in de Rivierenbuurt. Dit is de plek waar diakenen en vrijwilligers overleggen over het werk, nieuwe projecten bedenken, waar regelmatig mensen met een

hulpvraag aankloppen en waar de administratie van de Diaconie gedaan wordt. Er werken twee medewerkers: mevrouw Henny Brouwer (secretaresse) en de heer Hanne Wilzing (algemeen secretaris). ●

## Omzien naar elkaar

Ook in 2007 kwamen we in contact met mensen die tussen wal en schip vielen en in financiële problemen kwamen. De Diaconie wees hen zo goed mogelijk de weg, hielp deuren te openen naar officiële voorzieningen en sprong in geval van acute nood financieel bij. Dit gebeurde afgelopen jaar ongeveer twintig keer. Ook via kerststenties (ruim 300) gaven diaconale vrijwilligers aandacht aan mensen in en rond onze gemeenschap. Elk jaar biedt de Diaconie in samenwerking met SLOA (Stichting Lutherse Ontspanningsinitiatieven en Activiteiten) diaconale vakantieweken aan. In 2007 gingen er dertig Amsterdamse gasten mee naar 'de Werelt' in Lunteren. Eén van hen was mevrouw Bouwknegt uit Amstelveen. "We konden elke ochtend na het ontbijt meedoen met ochtendgymnastiek op muziek, om lekker los te komen. Ook in de knutselruimte werd van alles gedaan: schilderen, mandalatekenen, kaarten of corsages maken en spekteken bewerken. Tussen alle bezigheden door werden we verwend met allerlei drankjes. De vrijwilligers waren geweldig. Niets was hen teveel. Ontbijt, lunch en diner, het was allemaal goed verzorgd. Dit was, mede dankzij de Diaconie, een echte verwenweek." ●



Diakenen Marijke Bleij en Errol Toendang op pad met kerststenties.

## Oud worden in de Lutherhof

Al vanaf 1670 heeft De Diaconie hofjes in de stad die ouderen een plek biedt om beschermd te wonen. Ook de Lutherhof aan het Staringplein is zo'n plek. Is dat anno 2008 dan niet een beetje uit de tijd? "Nee, zegt Wilmar Has-soldt, voorzitter van het bestuur van de Lutherhof, "Het is juist heel actueel in deze tijd van toenemende vergrijzing. Er is grote behoefte aan beschermde woonomgevingen voorzien van een huismeester en een portier, met wie de bewoners een praatje kunnen maken en waar ze terecht kunnen voor kleine dagelijkse klusjes. Er wordt geïnformeerd naar het wel en wee en er is extra aandacht voor mensen die alleen zijn. Bovendien is het een mooie plek in Oud-West. De buurt is de afgelopen jaren erg verbeterd. Het is gewoon een prettige omgeving. En de mensen worden hier heel oud!" ●

## De zwaan komt uit het vuur

In het logo van de Evangelisch-Lutherse Gemeente van Amsterdam herkent u een zwaan. De oorsprong is een oude legende: De Tsjechische hervormer Johannes Hus (betekent letterlijk gans), voorloper van de reformatie, die door het Concilie van Constanz in 1415 ter dood werd veroordeeld, zou toen hij op de brandstapel stond, gezegd hebben: "Thans braadt gij een gans, maar over honderd jaar komt er een zwaan, die jullie niet te pakken zullen krijgen." Met de zwaan zou hij Maarten Luther (1483-1546) hebben bedoeld. Vanaf het begin van zijn optreden wordt Luther op gravures en munten afgebeeld met naast zich de zwaan. In ons nieuwe beeldmerk is de zwaan naar rechts gekeerd: vooruit gericht. De vleugels drukken dynamiek uit en kunnen tevens gezien worden als een vlam. Denk hierbij aan het vuur van de Heilige Geest, maar ook aan leven en warmte (oranje) en tegenwicht aan onbarmhartigheid en onrecht in onze wereld (paars, de kleur van het lijden). ●



## Diaconale zorg voor kwetsbare mensen heeft oude papieren

De Lutherse Diaconie stichtte in 1678 een Weeshuis aan de Lauriersgracht (no. 116). Door de eeuwen heen was er inzet voor hulp aan jongeren en wezen. Deze zorgtaken zijn nu ondergebracht bij Jeugdhulpinstelling Spirit. En nog steeds is Spirit partner voor de Diaconie. Zo steunen we bijvoorbeeld via het Diaconie 'Weeshuis' het project Trainingshuis 16+. Het trainingshuis is bedoeld voor jongeren van 16 en 17 jaar die uit een gesloten of besloten setting komen en niet kunnen profiteren van het huidige 16+ aanbod van Spirit. Terugkeer naar huis is voor hen vaak niet mogelijk, omdat de overstap van gesloten/besloten naar de grote mate van vrijheid op de 16+ panden vaak te groot is. Deze jongeren moeten eerst 'leren' wonen, voordat zij in het 16+traject terecht kunnen komen. Een orthopedagoog is nauw betrokken bij de opzet van het Trainingshuis. De orthopedagoog heeft de opdracht gekregen het aanbod van het Trainingshuis verder te verfijnen en bij te stellen op basis van praktijkervaringen. ●

## Wittenberg, een stukje geschiedenis

"Hier wil ik wonen; want het behaagd mij wel. Ik wil haare spijs zegenen, en haaren armen broods genoeg geven." Met deze woorden begeleidde predikant P. Weslingh op 14 januari 1772 de ingebruikneming van het Lutherse Oude mannen- en vrouwenhuis aan de Muidergracht (nu Nieuwe Keizersgracht). Het pand was oorspronkelijk bestemd voor Lutherse behoeftige mannen en vrouwen. Naast het gebouw werd in 1856 een ziekenhuis gebouwd dat weer later tot pensionhuis werd omgevormd. Ter ere van de burgemeesters van Amsterdam, die de grond ter

beschikking stelden, werd een burgemeesterspoort opgericht in de grote zaal. Ook de toenmalige regenten werden met een poort vereerd. Sinds 1974 is het verpleeghuis Wittenberg in het gebouw gevestigd. In de rechtervleugel zijn nog de voormalige regentkamers met een grote collectie Lutherse kunst te vinden. Wilt u meer zien van de geschiedenis van Lutherse Diaconie? Kijk dan op [www.luthers-amsterdam.nl](http://www.luthers-amsterdam.nl). Hier kunt u een virtuele wandeling maken door de stad of zich opgeven voor een echte wandeling met gids. ●

## Diaconaat doe je met elkaar. Doet u mee?

De Diaconie is een onderdeel van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. Geen 'fonds' maar deel van een levende gemeenschap die werkt aan vernieuwing en betrokkenheid in onze stad. Er is volop samenwerking met andere kerken en partners, zoals de diaconie van de Protestantse Kerk in Amsterdam, want diaconaat doen we samen. Ook samen met u. We zoeken vrijwilligers die (een stukje) tijd, creativiteit en energie sociaal willen investeren. Zie [www.diaconie.com](http://www.diaconie.com) voor het actuele 'vacatureoverzicht'.

### Contact

In dit jaarbericht heeft u nader kennis kunnen maken met de Diaconie. Graag maken wij ook nader kennis met u! Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, heeft u ideeën voor (nieuwe) projecten of wilt u meer weten over ons werk? Aarzel dan niet en neem contact op met:  
Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam  
Maasstraat148  
1079 BK Amsterdam  
Telefoon (020) 404 47 08  
E-mail: [info@diaconie.com](mailto:info@diaconie.com)  
Website: [www.diaconie.com](http://www.diaconie.com)  
Giro: 4620048 Amsterdam

### Tekst

Ellen van der Kemp

### Eindredactie

Hanne Wilzing  
Ellen van der Kemp

### Illustraties

Marjolein Brinkman  
Basisschool De Horizon  
Sjaak Teuwissen  
Annewieke Vroom  
Don Bosco Jonathan  
Jeanette Noël Huis  
Kees Posthumus  
Lutherse Diaconie

Opmaak en druk  
[www.libertas.nl](http://www.libertas.nl)