

Diaconale collectiedoelen augustus tot en met oktober 2019

In de komende periode stellen we de volgende doelen centraal in de liturgie. We vragen uw aandacht, voorbede en financiële steun. Doet u mee?

25 augustus: Diaconaal werk in en vanuit de Augustanahof

De Diaconie vindt het belangrijk dat de kerk present is in de buurten. Bijvoorbeeld in het Amsterdamse Bos & Lommer. De Diaconie opende daar in 2017 de Augustanahof, waar 19 ouderen en jongeren wonen en samen omzien naar elkaar en naar de buurt. Met ondersteuning van onze diaconaal werker Elianne Schultz worden er door de bewoners buurtactiviteiten georganiseerd. Zo is er de wekelijkse maaltijd van de Erasmus-eetclub, is er een wekelijkse inloop op donderdagmorgen, zijn er culturele - en bezinningsactiviteiten, is er een voor de buurt toegankelijke stiltetuin, zijn er in de kapel wekelijkse vespers, is er het taartenbakproject en zijn er kinderactiviteiten. We werken in deze activiteiten graag samen met andere organisaties. Doe ook mee, en steun de activiteiten van de Augustanahof. Actuele informatie over de Augustanahof vindt u op www.diaconie.com; daar kunt u zich ook aanmelden voor de (ongeveer) driemaandelijks Nieuwsbrief. Vandaag collecteren we voor het werk op de Augustanahof.

1 september: People Helping People (PHP) in Suriname

Het motto van de Stichting People Helping People is: 'Making Suriname a better place one step at a time'. De stichting gaat voor hoop te midden van de zeer moeilijke economische omstandigheden in Suriname, en wil daar in kleine stapjes aan werken. De belangrijkste activiteit van de Stichting PHP is het schoolbrodenproject. Ongeveer 100 kinderen uit gezinnen met een smalle beurs krijgen op deze manier regelmatig een gezond ontbijt op school. Verder organiseert de stichting voor in totaal 160 leerlingen van leerjaar 3 & 4, afkomstig van de Bijdschool en OS Drambrandersgracht, de workshop "Je schoolhoofd opruimen". Door middel van 'bewegend leren' verdiepen de kinderen hun taal- en rekenvaardigheden en versterken ze hun zelfinzicht en zelfrespect.

Daarnaast ondersteunt de stichting kleinschalige projecten voor kinderen zoals ondersteuning bij aanschaf schoolspullen, voedselpakketten en kindervieringen.

Uw Diaconie ondersteunt het, aan de Lutherse Kerk van Suriname gelieerde, werk van People Helping People van harte, en vraagt vandaag uw hulp om hiermee door te kunnen gaan. Hartelijk dank voor uw gaven.

8 september: Onze Gasthuizen

Als Lutherse gemeenschap hebben we drie Gasthuizen waar we tijdelijk opvang kunnen bieden: 'In de Roos' en 'In de Waard' in de Rivierenbuurt en de Gastenwoning in de Augustanahof. In ons diaconale en pastorale werk zien we hoe hard er in onze stad plekken nodig zijn waar mensen even op adem kunnen komen. Dat zijn veelal vluchtelingen en migranten die tussen wal en schip vallen, maar ook bv. mensen die vanwege spanningen thuis even een andere plek nodig hebben. In onze Gasthuizen kunnen we hen tijdelijk een plek en veiligheid bieden. In In de Waard en In de Roos, met resp. onze huisoudsten Ernest en Willemijn, steeds voor een korte periode (tot maximaal 3 maanden). En in de Augustanahof, waar we i.s.m. Spirit een plek bieden aan een jongere, voor ongeveer 1 jaar. Vandaag collecteren we voor de kosten van de Gasthuizen, onder andere voor de leefgeldpot waaruit we gasten die geen inkomsten hebben van wat leefgeld kunnen voorzien.

P.s. we zoeken nog 'vrienden' voor onze Gasthuizen (af en toe mee-eten en activiteiten doen), een vrijwillige klusjesman/vrouw en een fiets. Informatie bij het Diaconaal Centrum In de Zwaan.

15 september: 'Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe';

Diaconaat en gevangenen

Het bezoeken van gevangenen is vanouds een diaconale taak (Mt.25). Sinds 2016 is het Justitieel Complex Zaanstad in gebruik. Deze hypermoderne gevangenis is in de plaats gekomen van de inmiddels gesloten Haarlemse Koepel en de Amsterdamse Bijlmerbajes. De onlangs opgerichte Diaconale Stichting Gevangenezorg 'De Sluis', met een kerkelijke achterban in Zaanstad, Amsterdam en Haarlem steunt de geestelijke verzorging en het diaconaat. Ook zijn we als kerken betrokken bij de 'kerk' in het vreemdelingendetentiecentrum op Schiphol-West. Onze vrijwilligers doen mee met de kapelgroep, en we steunen de justitiepastores bij praktische pastorale en diaconale zorg. Bv. door het verstrekken van bijbels en het geven van noodhulp.

Met uw bijdrage kan de Diaconie doorgaan met het ondersteunen van dit belangrijke werk.

22 september: Vredeswerk

Van 21 t/m 29 september is het Vredesweek. Deze activiteit wordt al sinds 1967 in oecumenisch verband georganiseerd in de week van 21 september: de dag die door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot Internationale Dag van Vrede. In Nederland trekt de organisatie PAX - voorheen IKV Pax Christi - de Vredesweek. Thema dit jaar is 'Vrede verbindt over grenzen'. PAX aandacht vraagt voor het moedige vredeswerk van bijzondere mensen in (post-)conflictgebieden. Mensen die zich niet laten tegenhouden door grenzen, en verbinding durven zoeken met hun tegenstanders of voormalige vijanden. Bv. Valdete Idrizi uit Kosovo die etnische en culturele grenzen in haar land probeert te overbruggen met behulp van dialoog en cultuur. In haar woonplaats Mitrovica is de bevolking sinds de oorlog gescheiden door een onzichtbare grens: in het noorden van de stad wonen de Kosovaarse Serviërs en in het zuiden de Kosovaarse Albanen. Deze scheiding bepaalt elk facet van het leven. De spanningen en het onderling wantrouwen tussen de beide bevolkingsgroepen zijn groot. Hoewel ze te maken had met veel tegenwerking en negativiteit bracht Valdete toch de moed op om contact te zoeken met de voormalige vijand. Samen met PAX richtte ze in 2001 de organisatie Community Building Mitrovica (CBM) op. Deze organisatie zet zich in om ontmoeting mogelijk te maken tussen Servische en Albanese Kosovaren. Valdete: "Ik ben erg trots op wat we hebben bereikt. Over de toekomst ben ik optimistisch, maar ik weet dat het een kwestie van lange adem is." Pax steunt vredesprojecten zoals in Kosovo. Als kerken zijn we geroepen om ons in te zetten voor vrede, gerechtigheid en zorg voor de schepping. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom collecteren we vandaag voor het belangrijke werk van PAX. Voor meer informatie en actie zie vredesweek.nl/.

29 september: Kerk in de buurt

De Diaconie vindt het belangrijk dat de kerk present is in de buurten. Zo organiseert de Diaconie buurtactiviteiten in ZuidOost (De Nieuwe Stad op Maandag), de Rivierenbuurt (rond de Maarten Luther Kerk) en Haarlem (inloop en activiteiten op dinsdag). In Bos & Lommer ondersteunt de Diaconie vanuit de Augustanahof de wekelijkse burenmaaltijd en activiteiten voor ouderen en kinderen. Verder dragen we van harte bij aan oecumenische activiteiten van Kerk & Buurt in Noord en Oost. Help mee om als kerk dienstbaar en zichtbaar te blijven, en steun de Diaconie bij haar inzet voor kerk in de buurt!

6 oktober - Plek onder de Zon

'Plek onder de Zon' is een lesprogramma voor leerlingen van de bovenbouwgroepen van basisscholen in Amsterdam en Amstelveen / Amstelland. Aan de hand van het voorbeeld van zonne-energie leren kinderen over duurzaamheid en hoe ze zelf goed voor de aarde kunnen zorgen. Aan het eind van het lesprogramma is er jaarlijks een feestelijke afsluiting in de Oude Lutherse Kerk en in de Amstelveense Kruiskerk. Hier presenteren alle deelnemende scholen een eigen uitvinding die werkt op zonne-energie. De winnende scholen krijgen een mooie prijs. Plek onder de Zon is een initiatief van uw Diaconie samen met de organisaties voor Natuur- en Milieu Educatie in Amsterdam en Amstelveen.

Lerende schoolkinderen kunnen het verschil kunnen maken in de zorg voor onze aarde. Daar gaan we voor. Doet u mee?

13 oktober: Bendeleden opleiden tot topkok in Colombia

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel makkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Ze leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is er voor 200 jongeren plaats op de kookschool. De school werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken. Anderen worden geholpen om zelf een kleinschalig eethuis te beginnen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Zie www.kerkinactie.nl/koken-tegen-armoede-in-colombia

20 oktober: Gemeentediaconaat, omzien naar elkaar

De Diaconie zet zich in voor het 'omzien naar elkaar' in en vanuit onze Lutherse gemeente. Diakenen en diaconale vrijwilligers geven vaak 'achter de coulissen' aandacht aan gemeenteleden door middel van een bloemetje, een attentie etc. Zulke aandacht kan het leed ten gevolge van bijv. eenzaamheid, verdriet, werkloosheid, pijn en depressie niet wegnemen, maar wel dragelijker maken. Mensen

hebben immers mensen nodig. Regelmatig worden er in de Brandpunten sociale activiteiten georganiseerd en/of gesteund. Zo bouwen we aan een diaconale gemeenschap. Bouwt u mee? Dat kan door zelf ook oog te hebben voor de ander, door tijd te geven, een kaartje te sturen, te bidden voor iemand en door uw bijdrage aan de diaconale collecte van deze zondag.

27 oktober: Wereldhuis

Het Wereldhuis staat aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam. De Protestantse Diaconie nam, in samenwerking met de Lutherse Diaconie, het initiatief om zo een ademplek te bieden aan de vele ongedocumenteerden in onze stad. Intussen hebben 400 bezoekers per week de weg naar het Wereldhuis gevonden, en werken er 70 vrijwilligers mee. De bezoekers worden niet alleen geholpen, maar worden zelf ook weer helper van anderen. Het Wereldhuis is uitgegroeid tot een bruisend centrum van activiteiten: spreekuren (juridisch en medisch), taallessen en andere cursussen, maaltijdgroepen, vrouwendagen en een terugkeerprogramma voor migranten die met 'bagage' terug willen. Het buddy-programma wordt momenteel geïntensiveerd. Het is belangrijk dat de bezoekers zo steun krijgen bij het werken aan perspectief. Vandaag vragen we uw steun voor het Wereldhuis. Zie <https://wereldhuis.org/>

Meer informatie over deze doelen vindt u op [diaconie.com/diaconaal kader](https://diaconie.com/diaconaal_kader). Heeft u geen internet, dan sturen we het graag toe. U kunt ook uw bijdrage overmaken: NL-80-INGB-000-4620048 t.n.v. de Diaconie Ev.-Lutherse Gemeente Amsterdam o.v.v. het doel. Uw gift – klein of groot - doet er toe! De Diaconie is ANBI-erkend, waardoor uw giften aftrekbaar zijn van de belasting. U kunt ons werk ook steunen door middel van een periodieke schenking (dat kan nu ook zonder notaris), legaat of erfenis. Belt u rustig als u hierover meer informatie wilt of vragen heeft: 020-4044708 (info@diaconie.com).