



Diaconie
Evangelisch-Lutherse
Gemeente Amsterdam

Diaconale Info Juni 2009

‘Een wereld zonder water is een wereld zonder leven’

(Sherwin, 10 jaar, groep 6 Basisschool De Pool tijdens afsluiting 2^e editie Retourtje Water)



Basisschool De Odyssee wint 2^e editie Retourtje Water

Met 275 kinderen van 12 deelnemende bovenbouwklassen werd op 11 juni de 2^e editie van Retourtje Water feestelijk afgesloten. Retourtje is het ‘hoofd-hart-handen’-milieuproject van het Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum, Waternet en Lutherse Diaconie. De Odyssee won de 1^e prijs. [Lees meer](#)

Levendige ontmoetingen met Poolse gasten

In mei was er een delegatie van onze partnergemeente uit Warschau op bezoek. Naast leden van de Diaconie-werkgroep, kwamen ook pastor Piotr Gás en twee jongeren mee. [Lees meer](#)

Blote Voetenfestijn op de Maasstraat

File voor het Diaconaal Bureau. De Diaconie deed mee met de Voor Elkaar Maand in Zuideramstel. Kopje Thee+ medewerkster Sofia Nap organiseerde een blote voetenpad en voet-, nek- en handenmassage met ervaren masseurs. Er werd enthousiast gebruik van gemaakt. [Lees meer](#)

Avond over crisis: ‘Wees niet als klaproos ’s nachts...’

Op 4 juni was er in de Augustanakerk een avond over de economische crisis en hoe we daar in kerk en diaconaat mee op reageren. Met inleiders werd nagedacht over



Diaconie
Evangelisch-Lutherse
Gemeente Amsterdam

hoe mensen die geraakt zijn in deze crisis worden opgevangen, én de vraag naar waarden die onze samenleving duurzaam zouden kunnen dragen, waardoor de crisis naast schrikmoment ook kan leiden tot bezinning en omkeer. [Lees meer](#)

Noodhulp Sri Lanka

De Diaconie besloot € 4.000 bij te dragen voor noodhulp aan de burgerslachtoffers van de strijd tussen regeringstroepen en Tamils in Sri Lanka. De gelden worden besteed via Kerk in Actie die met het internationale netwerk van ACT (Action by Churches) het geld kan besteden via lokale kerkelijke partners. [Lees meer](#)

Bezoek uit Brazilië

De Diaconie steunt ADL (Associação Diaconica Luterana) in Brazilië. ADL steunt Boerenfamilies in het binnenland van de deelstaat Espírito Santo. Van dit project komt er eind september een delegatie naar Nederland. Van 30 september t/m 2 oktober zullen ze in Amsterdam te gast zijn. Op 30 september ('s avonds) en 1 oktober ('s morgens) is er de mogelijkheid hen te ontmoeten. Meer info volgt. We zoeken nog naar gastadressen. Voor informatie over het project zie [ADL Brazilië](#)

Symposium Wereldhuis: 15.000 Ongekende Amsterdammers

Het Wereldhuis is de steunplek voor mensen zonder geldige verblijfsdocumenten. In september 2008 opende het Wereldhuis, initiatief van de Protestantse Diaconie in samenwerking met de Lutherse Diaconie, zijn deuren aan de Nieuwe Herengracht. Op 18 juni is er een symposium. [Lees meer](#)

Vakantieweken

Deze periode gaan er weer ongeveer 30 mensen uit en rond de Lutherse gemeenschap mee met diaconale vakantieweken in Lunteren, Doorn en Diessen. We wensen hen een goede tijd. Mogelijk gingen ze op verwijzing vanuit uw Brandpunt. Informeert u hoe men het gehad heeft? Eventuele signalen horen we graag.

Lutherhof 100 jaar

Onze diaconale instelling Lutherhof viert feest, want bestaat op 2 juli 100 jaar. Op zaterdag 4 juli is er van 12.00-16.00 uur open dag en worden er rondleidingen gegeven. Ook verschijnt er het boek *Schuilings gezocht. De Lutherhof aan het Staringplein te Amsterdam (1909-2009)* van drs. Th.A. Fafié. [Lees meer](#)

Onderzoek alles en bewaar het goede

Op 9 mei lanceerde onze gemeenschap het nieuwe motto waar we tot 2013 –het jaar dat we 425 jaar bestaan- mee aan het werk gaan. Een lijfspreuk gebaseerd op de woorden van Paulus (1 Thes.4: 21) waar we breed en diep mee uit de voeten kunnen, ook in het diaconale werk. U hoort/leest er meer over op www.luthersamsterdam.nl De keycord met het motto kunt alvast bestellen bij Diaconie of Kerkelijk Bureau.

Bewegen: zwaan in actie

Nu u toch aan surfen bent, ga dan even naar www.diaconie.com en maak met uw muis een duikvluchtje over het logo...

Diaconaal Pinkstercafé

Het op 3^e Pinksterdag gehouden Diaconaal Pinkstercafé was –mede dankzij het mooie weer, waardoor we in het Luthertuintje van de Maarten Luther Kerk konden-



bijzonder geslaagd. Noteert u dus al rustig voor 2010. Jongeren van het Diaconaal Jaar vertelden over hun ervaringen in het Mission House, Oudezijds100 etc.

Open Monumentendagen

We doen mee met de Open Monumentendagen 12 en 13 september. Op zaterdag 12 september is de Lutherhof open van 10.00-15.00 uur. Beide dagen is de Oude Lutherse Kerk open met een programma met muziek, kinderspeurtocht, modeshow op catwalk (met oude predikantenkostuums), informatie en rondleidingen. We kunnen nog goed vrijwilligers gebruiken. Meldt u even aan bij het [diaconaal bureau](#)

Diakenen

In december 2008 namen we afscheid van Anton van Ams als diaken. Gelukkig gaat Anton nog door als diaconale vrijwilliger. In mei 2009 namen we afscheid van Fred Brinkman als lid van Diaconie. Gelukkig gaat Fred met extra veel gas door als voorzitter van het Weeshuis en het 'Oude Huis'. Aan zowel Anton als Fred is de Diaconie veel dank verschuldigd voor de vele jaren die ze als diaken gewerkt hebben voor kwetsbare mensen en groepen in onze stad.

Diaconale Toerusting

Diaken Ute Braun deed in het College van Gemeentediakenen enthousiast verslag van de door haar bijgewoonde Basis cursus Diaconaat. De drie door de PKN-gemeenteconsulent geleide avonden boden prima inhoudelijke en praktische informatie. Een aanrader volgens Ute. Belangstellenden voor een volgende cursus kunnen zich aanmelden bij het [diaconaal bureau](#)

Vrijwilligersproject voor historisch geïnteresseerden

Ons archief bevindt zich in het stadsarchief. Binnenkort zal weer een flink deel overgebracht worden. We vinden het belangrijk dat het archief niet alleen veilig bewaard wordt, maar ook dat het zoveel mogelijk ontsloten wordt. We zoeken twee vrijwilligers die hierbij willen helpen. Iemand met historische interesse en vermogen om teksten te lezen en samen te vatten en iemand die archiefmateriaal wil verpakken. Verwachte te investeren tijd is resp. 80 en 35 uur (start eind 2009). Er wordt gewerkt vanuit De Bazel aan de Vijzelstraat en een medewerker aldaar zal begeleiding geven. Reiskosten worden vergoed en er kan eventueel een bescheiden vrijwilligersvergoeding verstrekt worden. Meer info bij het [diaconaal bureau](#)

Agenda

| | |
|---|--------------------------------|
| 18/6: Wereldhuis '15.000 ongekende ...' | 30/9: Delegatie Brazilië |
| 4/7: Lutherhof 100 jaar | 20/10: Gehaktcommissie |
| 3/9: Voorzitters overleg Diac PKA/ELG | 25/10: Groninger Dienst |
| 8/9: Diaconie | 27/10: Jaarvergadering |
| 12/9: Open Monumentendagen | 5/11: Werkgroep buitenland |
| 22/9: Gemeentediakenen | 7/11: Landelijke Diaconale Dag |